

ZUIDELIJK-AFRIKA

ZUID-AFRIKA, NAMIBIË, BOTSWANA, ZIMBABWE



Didier Broothaers: "Wat een reis, wat een ervaring, wat een moeilijkheid om niet te veel foto's te selecteren, kortom een WOW-ervaring! Reis je mee?"

REPORTAGE: **DIDIER BROOTHAERS**

Rondreis, safari en riviercruise

Didier Broothaers, de specialist in Nederlandstalige, begeleide groepsreizen: "Het klinkt misschien raar, maar ook al reizen we met Present Travel en Go For Cruise de wereld rond, toch waren we nog niet echt in Afrika geweest, op een Nijlcruise in Egypte, een rondreis in Marokko en een passage in Cabo Verde na.

Nee, het "echte" werk waar iedereen onmiddellijk bij denkt als Afrika ter sprake komt, op **safari** gaan, neen dat was er tot voor kort nog niet van gekomen, bij deze check en hoe!

Van niets naar veel, dus dan maar gezorgd voor direct een extra verzameling visums en stempels in ons internationaal paspoort, want op twee weken tijd hebben we gereisd en gelogeed in Zuid-Afrika, Namibië, Botswana en Zimbabwe, alstublieft.

In samenwerking met **CroisiEurope** stampten we in het voorbije jaar twee onvergetelijke, Nederlandstalige begeleide GFC groepsreizen uit de grond en het bleken allebei voltreffers te zijn, zo van die unieke reiservaringen die je bijblijven voor de rest van je dagen. Een geweldige combinatie van heel veel natuur en een aantal wereldsteden, van rijkdom en armoede, van geschiedenis en biologie, van wereldwonderen en proeverijen, ... En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Kaapstad, Cape Town

Beginnen deden we aan de scheiding van Atlantische en Indische Oceaan, Kaapstad en het tot de verbeelding sprekende Kaap schiereiland in Zuid-Afrika. Vanuit Zaventem vliegen we comfortabel met Lufthansa via Frankfurt naar Cape Town of Kaapstad, recht naar beneden op onze aardbol met als grote voordeel geen tijdsverschil, super. Helder weer bij aankomst, dus het lot niet tarten en onmiddellijk een wereldwonder bij de horens pakken, **de Tafelberg**. Wat een introductie! Met de kabelbaan omhoog naar de platte berg om boven op het plateau onze vermoeide ledematen te strekken en de ogen onmiddellijk de kost te geven met fantastische vergezichten over de stad, de oceaan, de Kaap, Robbeneiland, ... check!

Tijd voor de eerste lunch op Zuid-Afrikaanse bodem en ook dat was onmiddellijk een voltreffer, zeer lekker gegeten en gedronken. Trouwens wat de gastronomie betreft, werd de lijn gewoon doorgetrokken de hele reis lang. Soms in openlucht, dan op een originele locatie, makkelijk in het hotel, de lodge of aan boord, overal voldoende keuze, afwisseling en kwalitatief, steeds vergezeld van een heerlijk lokaal wijntje of biertje, en heel dikwijls afgesloten met een zalige Amarula likeur, jammie wat kan een mens meer wensen ...





Waterfront

Vijf compleet verschillende soorten logementen tijdens de reis, alle vijf aanraders en een garantie voor comfort, goed gekozen! Victoria & Alfred Hotel, kortweg V&A in hartje Waterfront, de 'place to be' in Kaapstad voor toeristen. Toegegeven, Waterfront ademt niet echt Afrika uit, maar wel casual luxe en uitnodigende veiligheid aan de Oceaan, vol bars, restaurants, hotels, shops, promenades, ... Zijn we eigenlijk in Miami, Sydney of Kaapstad? Net dan weerklinkt het aanlokkelijk ritme van lokale straatmuzikanten, alsof Paul Simon en zijn Afrikaanse vrienden plots opduiken.

We logeren 3 dagen in Kaapstad en ons programma is zeer gevarieerd gevuld met alle 'musts' in en rond de stad, waarbij de geest van **Nelson Mandela** nooit ver weg is. Zeker tijdens ons aangrijpend bezoek aan Robbeneiland. Hoe wreed kunnen mensen toch zijn en jammer genoeg blijft de geschiedenis zich herhalen. Helemaal stil en beschaamd worden we als een ex-gevangene ons door de gangen en cellen loodst, met onderweg ijzingwekkende gevangenisverhalen. Hoe langer we hier zijn, hoe meer respect en bewondering we krijgen voor de invloed van Mandela.

We laten de stad ook eens helemaal achter ons om een uitgebreid bezoek te brengen aan de Kaap zelf en het schiereiland, met waanzinnig mooie baaien, uitzichtpunten, en stranden onderweg. Ook het eerste 'wildlife' kruist ons pad, van actieve bavianen tot grazende antilopen, fiere struisvogels, luide hagedissen, ... en massaal veel guitige **pinguïns**, knuffelend, ruziënd, zwemmend, noem maar op, alleszins pinguïns met hopen!

District Cape Point, windomein Groot Constantia

Zuid-Afrika en **wijn** gaat vrij goed samen en dat hebben we ook geproefd! Het klimaat en de ruimte hebben ze natuurlijk mee, tel daar de oude Europese wijntraditie bij en dat levert heel veel lekker 'druivensap' op. Vanzelfsprekend bezoeken we zo een historisch windomein, en mag een uitgebreide proeverij in **Groot Constantia**, gelegen ten zuiden van Kaapstad, niet ontbreken.

Iets dat ons sowieso ook zal bijblijven in Kaapstad is het mega restaurant **Gold**, Waterfront Kaapstad, waar we een gezellige en tegelijk

VERVOLG VOLGENDE PAGINA

Land- en watersafari's in twee regio's, het nationaal park Chobe en het Karibameer waar nog veel wild aanwezig is.



ZUIDELIJK-AFRIKA



VERVOLG REDACTIE **ZUIDELIJK-AFRIKA**

lekkere avond beleven, met gerechten uit heel Afrika in tapasstijl op tafel geserveerd, en ondertussen worden we vergast met muziek en dans, een fantastische onderdompeling in dit continent.

Johannesburg, Zuid-Afrika

Volgende etappe wordt Johannesburg, misschien wel de stad met de grootste contrasten in Zuid-Afrika. Logeren doen we in **54 on Bath**, een luxueus boutique hotel in de wijk **Rosebank**, een stijlvolle oase met super service en dito maaltijden. In de nabijheid van het hotel blijkt de ene villawijk al exclusiever dan de andere, maar wat opvalt is de enorme veiligheidsmaatregelen rond elke eigendom klein en groot. Producenten van prikkeldraad en veiligheidscamera's doen hier ongetwijfeld gouden zaken.

Maar dan volgt **South Western Townships**, beter bekend als **Soweto**, en dat is een heel ander verhaal, want van eerst nog normale woonwijken belanden we plots in de sloppenwijken, en dat is ferm slikken, hier en daar zelfs traantjes wegpinken. Want amai zijn wij zo rijk dan? Blijkbaar wel als we zien hoe sommige gezinnen tussen houten en metalen platen leven, zo goed als geen licht, sanitaire voorzieningen of andere westers comfort. Velen weten en willen zelfs niets beter, dit is hun manier van leven en wij kijken er mee open mond en natte ogen naar. Onze moraal krijgt een push wanneer een simpele appel of boterham een glimlach tovert op de schattige gezichtjes van enkele kinderen.

Oh ja, het huis van Nelson Mandela in Soweto, het schooltje en de straten waar de bloedig neergeslagen opstanden tegen de wrede Apartheid begonnen, het kan en mag niet ontbreken op ons 24 uur durend verblijf in Johannesburg.

Botswana

Genoeg wereldsteden voor nu want we gaan opnieuw vliegen, ditmaal richting **Kasane** in Botswana, waar de tropische jungle op ons wacht. De verwachtingen zijn hoog gespannen en ze worden één voor één ingelost. De vriendelijke en muzikale ontvangst van het breed lachend personeel in de afgelegen privé-lodge beloven niets dan goed. **Kaza Lodge in Namibië**, op de grens met Botswana, schitterend gewoon! Elke 'kamer' is eigenlijk een lodge op zich, zeer ruim met privé zwembadje en de meeste hebben zicht op de rivier. We worden hier in de watten gelegd, All Inclusive gewijs.

Alle verplaatsingen naar en van Kaza Lodge gebeuren per privé boot, net zoals de Lodge op zich privé gereserveerd is voor ons. Elke boottocht is eigenlijk een mini-safari op zich, met onderweg

telkens een bonte verzameling kleine en grote vogels, krokodillen, nijlpaarden, ... en heel af toe wagen zich zelfs olifanten in de buurt.

Namibië

Op **Impalila Island**, Namibië, maken we kennis met de lokale bevolking en hun zeg maar primitieve maar toch fijne manier van samenleven. Oh ja, de dansers onder ons mengen zich zelfs met de plaatselijke dans- en zanggroep, in de schaduw van een eeuwenoude Banyan boom, een carrière switch wenkt misschien ... Tijd om terug te keren naar Kaza Lodge want er wacht ons een heerlijke barbecue. De nieuwsgierige insecten nemen we er met de glimlach bij en de passende spuitbus doet de rest ...

Een hoogtepunt waar de medereizigers naar uitkeken, wordt de safari dag in het **Chobe Nationaal Park**. Eerst terug de grens over, want Chobe ligt in buurland Botswana, geen probleem, alles verloopt vlot en met de glimlach, een stempel hier en een stempel daar. Chobe dus, in de voormiddag '**game drive**' per aangepaste jeep en in de namiddag een '**safari cruise**' op de Chobe rivier. Ons doel wordt zoveel mogelijk dieren spotten en fotograferen en of het gelukt is!

De oppervlakte van Chobe is ongeveer een 3de van België, m.a.w. het vergt ervaring van onze lokale gidsen om een jachtluipaard te spotten in de boom, dat net een leeuwenjong heeft gevangen als lunch, of die slapende mannetjes leeuwen die liggen te pitten onder een boom. De verscheidenheid in Chobe is enorm, al of niet bij het water, al of niet diep verstopt in het woud, maar geduld is een mooie deugd en dus in verschillende aantallen, lees van enkele tot soms mega veel, ontmoeten we koedoes, impala's, jakhalzen, bavianen, apen, giraffen, buffels, varanen, krokodillen, nijlpaarden, waterbokken, olifanten, arenden, ibis en vele andere soorten vogels.

Safari-riviercruise

Hebben we het ene dier nog niet kort genoeg kunnen bewonderen tijdens de 'game drive', dan volgt er een tweede kans tijdens de magische 'safari-cruise' op de Chobe rivier, kwestie van dat ene nijlpaard met opengesperde mond nog beter te fotograferen, of die familie olifanten door de rivier te zien waden, of die voorhistorische krokodil net een "borrelhapje" te zien inslikken, ... National Geographic in het echt en wij zijn de bevoorrechte toeschouwers. Onze Kaza Lodge gastvrouw en -heer verrassen ons de laatste avond op een onvergetelijk aperitiefmoment tijdens de zonsondergang, zodat ons 3-daagse verblijf op de grens van Namibië en Botswana nog meer onvergetelijk wordt dan dat al was, en of het geprogrammeerd was is er enkele tientallen meter verder een nijlpaard in de



rivier dat zich 'verplicht' voelt om ons te plezieren met een nijlpaard-geeuw-en-spring-moment van de bovenste plank ... check!

Zimbabwe & riviercruise

Zullen we nog eens vliegen maar dan helemaal privé? Okay deal! Vandaag brengt een privévliegtuigje ons van Karibe, Botswana, ons naar **Karibe, Zimbabwe**, waar de 'internationale' luchthaven meer lijkt op een busstation, super klein maar mega charmant en precies 50 jaar terug in de tijd. De olijke douaniers zonder computers en

zonder enige vorm van stress of haastigheid, krijgen we er zomaar bij, alsof we in een karikaturale film terecht gekomen zijn.

Eénmaal ons visum gekregen op ambachtelijke wijze, wacht ons een nieuwe zeer vriendelijke gastheer om ons op cruise te nemen! Jawel, waarom heten we anders "Go For Cruise"!?

De **Zimbabwean Dream** wordt ons privé yacht voor drie dagen en drie nachten op het immense **Karibe meer**, grofweg 200 km lang

VERVOLG VOLGENDE PAGINA

TIPS

- Enkel stoffen bagage met twee wieltjes en een rugzak kan je meenemen, geen luxe reiskoffers of trolleys.
- Ga langs bij je dokter en laat je behandelen tegen tetanus, hepatitis A en hepatitis B
- Malariapillen meenemen als bescherming tegen een eventuele steek van de malariamug.
- Muggenmelk als voorzorg en voor het geval je toch gestoken wordt een product dat de jeuk verzacht meenemen
- Goede wandelschoenen meepakken, geen slippers.





ALLE FOTOS © DIDIER BROOTHAERS

VERVOLG REDACTIE **ZUIDELIJK-AFRIKA**

en ontstaan door de bouw van de Karibe dam op de grens met **Zambia**. Eénmaal ingecheckt en uitgepakt, stelt de crew zich voor, van de kapitein tot de kok en ja hoor, ook hier gaan we heel graag zijn en geweldig sympathiek verwend worden, misschien willen we wel blijven!

De Zimbabwean Dream is een juweeltje, zacht varend over het meer, comfortabele kamers, veel ruimte binnen en buiten op de dekken, wederom lekker eten en drinken, en de onnavolgbare brede glimlach van de crew, niets is hier te veel. Maar we zijn hier natuurlijk ook om één en ander te ontdekken en dat gebeurt overvloedig, van het meer op zich met immense verdrinken bossen tot massaal veel olifanten, buffels, impala's, zebra's, leeuwen en vogels op het land, en nog eens zoveel krokodillen en nijlpaarden in het water. We gaan echt wel verwend worden en gelukkig is de tijd van de filmrolletjes voorbij en kunnen er digitaal oneindig veel foto's worden genomen.

Vanaf ons riviercruiseschip zien we al enkele majestueuze olifanten op respectabele afstand, maar tijdens onze 4x4 safari in het **Matusadona Nationaal Park** komen we oog in oog te staan met deze landreuzen die heel duidelijk maakten dat we eigenlijk op hun terrein kwamen en lichtjes in de weg stonden, heel veel lawaai en geschud dus, onvergetelijk. Om nog te zwijgen van de honderden buffels waren we met de jeep tussen reden, of die ene olifant met 'vijf poten' ... rarara!?

Maar naast al het natuurschoon, de schitterende fauna en de flora, zeker nog een dikke pluim voor de **crew aan boord**, want wat een vrolijke bende was dit! Dansend en zingend naar aanleiding van enkele verjaardagen in de groep, of tijdens het laatste diner aan boord met als grote finale het afscheid de ochtend erop, we gaan ze oprecht missen!

Zo'n gastvrijheid en gedrevenheid om ons de mooiste plekjes langs en op het meer te laten zien, een aantal van ons hebben zelfs leren vissen ... **Zuidelijk-Afrika in de puurste en vriendelijkste vorm** denk ik.

Victoria watervallen, Vic Falls

Er volgt nog een ferme kers op de taart, want na een volgende en laatste **privé vlucht van Karibe naar Victoria Falls** volgt een bezoek aan een nieuw wereldwonder deze reis, de fameuze 'Victoria watervallen', kortweg Vic Falls genoemd. Daar waar de Zambezi ri-

vier plots beslist om drastisch van hoogte te veranderen, pal op de grens met Zambia, denderen de watervallen naar beneden, **wat een spektakel!**

We beginnen rustig met een 'lunch cruise', pakken op ons traject nog wat nijlpaarden en krokodillen mee, om dan te voet de verschillende 'view points' af te werken, op de ene plek al droger of natter, maar daarvoor zijn het ook watervallen natuurlijk, en in dit geval een echt pareltje van moeder natuur, wow!

Apotheose helikoptervlucht

Onze laatste overnachting op Afrikaanse bodem zal ook niet licht vergeten worden, in een hoger gelegen Lodge die uitkijkt op een wijds landschap met vlakbij een meertje, dat dienst doet als drinkwater voor tal van vogels, impala's, olifanten, ... Kunnen we nog enkele dagen gewoon blijven kijken en observeren, met een cocktail in de hand, AUB?

Jammer genoeg niet, want de laatste dag is aangebroken, maar alvorens terug naar Europa te reizen, volgt de apotheose van de reis in de vorm van een **helikoptervlucht over de Victoria watervallen**, sprakeloos en zeer moeilijk te beschrijven in woorden, zeg maar gewoon schitterend en onvergetelijk!

Wat een reis, wat een ervaring, schreven we in het begin van dit verslag en het lijkt mij een passend einde ook!

De afwezigen hebben weer eens ongelijk, maar er komen nieuwe kansen in de toekomst ...

10 tot 24 oktober 2024 Nederlandstalige begeleiding groepsreis Zuidelijk-Afrika, van Kaapstad tot Victoria watervallen, interesse? Mail naar info@goforcruise.be Tel. 02 / 253 38 87
Interesse in een andere periode? Ook dit kan bij Go For Cruise.
www.goforcruise.be



Dank u wel enthousiaste medereizigers, dank u wel CroisiEurope voor de perfecte organisatie, dank u wel aan alle gidsen, chauffeurs en ander personeel onderweg om ons een geweldige reis te bezorgen!
Didier Broothaers, *eigenaar Present Travel en Go For Cruise.*

Meer info over deze reis '**Zuidelijk-Afrika Safari & Cruise**'
Contacteer **CroisiEurope** 02 514 11 54
infobel@croisieurope.com www.croisieurope.be